

TITEL: Hoor de wind waait

Spelmateriaal: Dansdoekjes en een groot doorzichtig doek
Peuters: + wc-rolletjes/kokertje



Begroeting

Muziekkwartier begroetingslied

of: je eigen begroetingslied

Rustige activiteit

Pietje is verdwenen
(Melodie: mijn handen zijn verdwenen)

Houd je handen voor je gezicht en kom weer tevoorschijn.
Variatie: Maak je klein en leg je hoofd op je knieën met je handen voor je gezicht.

óf Hey zeg Piet,
wiedewiedewiet

Klaspel

1, 2, 3, wiedewiedewie
(Sinterklaasversie)

Klap met de tekstvariatie:
wiedewiedewiet waar is Piet?

Beweegspel

Zo gaat Sint Nicolaas
(Melodie: Zo gaat de molen)

Loop 'over het dak' als Sinterklaas (langzaam), als de Pieten (snel) en als het paard (galopperend).
Variatie voor baby's: De baby ligt voor je. Je fietst met de benen langzaam (Sinterklaas) en snel (Paard).
Variatie met baby op schoot: Hop met het kind langzaam, snel en hobbelen op schoot.

of: Kind'ren heb je 't al vernomen: Sta met de benen wijd en verplaats je gewicht van het ene naar het andere been. Bij de tekst juichen springen ga je springen.

Themaspel

Spelmateriaal: Dansdoekjes. Peuters: + een wc-rolletje/koker per persoon

Ik heb een mooie pietenmuts

Leg het doekje op je hoofd.
Vanaf 'Oh oh het gaat nu waaien' beweeg je heen en weer en valt het doekje van je hoofd af.

Variatie voor dreumesen en peuters: Zing de kleur van de muts: ik heb een rode pietenmuts.

Pietje is verdwenen
(Melodie: mijn handen zijn verdwenen)

Houd je doekje voor je gezicht. Bij ja daar is hij weer haal je het doekje weer weg.

Variatie: Blaas tegen het doekje als het voor je gezicht hangt. Het waait!

Uitbreiding of variaties

Zie ginds komt de stoomboot

Zwaai het doekje bij het liedje.
Variatie: Varieer met op & neer zwaaien, heen & weer zwaaien, in rondjes zwaaien, etc.

Extra voor peuters: Geef elke peuter een koker/wc-rol en zing er 'toet toet' doorheen van de stoomboot. Steek het doekje er doorheen: dit is de stoomboot met wolk!

123 wiedewie

Verstop het doekje onder de benen, onder de trui of ergens anders. Of laat het wegwaaien.

Rustige afsluiting

Spelmateriaal: groot doorzichtig doek

Hoor de wind waait door de bomen.

De kinderen mogen rustig gaan liggen. Wapper met een groot doorzichtig doek boven de kinderen en zing daarbij Hoor de wind waait door de bomen.

Tip: Oudere kinderen willen soms helpen met het wapperen van het doek.

Liedteksten

Bekijk de video van elk lied in je online omgeving voor extra spelideeën

Pietje is verdwenen, ik zie geen Pietje meer.
Waar is hij/zij nou gebleven? ... Ja! Daar is 'ie weer!

Bzzz (verstop jezelf)
Hey zeg Piet, wiedewiedewiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet....
Kiekeboe!
Wil je Sint de groeten doen, gooi wat in mijn lege schoen.

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes
1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes
Shshshsh...
Wiedewiedewiet, waar is Piet, wiedewiedewoe... kiekeboe!

Melodie: Zo gaat de molen:
Zo gaat Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, Sint Nicolaas. Zo gaat Sint Nicolaas, Sint Ni-co-laas
Zo gaan de Pieten, de Pieten, de Pieten. Zo gaan de Pieten, de Pie-ten.
Zo gaat het paardje, het paardje, het paardje. Zo gaat het paardje, het paard-je.

Kind'ren, heb je 't al vernomen, tralalali, tiralalala
Sinterklaas is aangekomen, tralalali, tiralalala
Laat ons zingen hand in hand, Sinterklaas is weer in 't land
Tralalali, tiralalala, tiralalali, tiralalala!

Alle kinderen huppelen, springen, tralalali, tiralalala
Alle kinderen juichen, zingen, tralalali, tiralalala
Laat ons zingen hand in hand, Sinterklaas is weer in 't land
Tralalali, tiralalala, tiralalali, tiralalala!

Ik heb een mooie pietenmuts, pietenmuts, pietenmuts.
Ik heb een mooie pietenmuts, pietenmuts.
Oh, oh, het gaat nu waaien, waaien, waaien.
Oh, oh, het gaat nu waaien, mijn muts waait af!
(melodie: Zo gaat de molen)

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.

Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant: "Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland".
Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij.

Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog komen, nu hij 't weer zo lelijk vindt, nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Ja, hij rijdt in donk're nachten, op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten, ja dan kwam hij zeker wel, ja dan kwam hij zeker wel.

Sinterklaas: Hoor de wind waait

